

4 avonden...

Bijbelcursus en ontmoeting

Welkom

23 januari
2019

Altijd al eens willen weten wat christenen beweegt om op zondag naar de kerk te gaan? Wat geloven ze eigenlijk en waardoor worden ze gedreven?

20 februari
2019

Door het volgen van de Bijbelcursus kom je hierachter. Deze cursus is er voor mensen die, vrijblijvend, willen kennismaken met de Bijbel. De ontmoeting met elkaar én met de Bijbel staat centraal. Wij verlangen naar een echte en open ontmoeting met jou, ongeacht je geloof of overtuiging.

20 maart
2019

Elke avond bevat drie onderdelen: Ontmoeting, Studie en Gesprek. Deze keer gaat het over de thema's 1) Jezus leeft en 2) de Heilige Geest. We starten om 19.00 uur met een bakje koffie en iets lekkers en ronden af om ca. 21.00 uur. Iedereen is welkom! Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden.

24 april
2019

Voor aanmelding of verdere vragen kun je een e-mail sturen naar bijbelcursusontmoeting@gmail.com.

Ben je geïnteresseerd maar wil je nog meer te weten komen over de cursus? Bel of mail dan gerust.

*Durf het aan!
Laten we samen gaan!*

